

26. Lindhult

Naturvärde: BZKL

Klass: 2

Ekokarta-löpnr: 5139-02

Areal: 18 ha

Socken: Stafsinge

Omfattning

Lindhult omfattar nyckelbiotoper med ädellöv och hagmark i anslutning till Lindhults gods. Området ligger ca 5 km nordväst om Falkenberg. Även en smal ädellövskog vid Torebo, söder om E6:an ingår i området.

Nuvarande status

Lindhults gods med omgivningar är klassat som riksintresse för kulturmiljövård KN18.

Bedömning

Lindhult är en välbevarad på storgodsmiljö med anor från sen medeltid. I godsmiljön finns gott om gamla grova ekar med rödlistade mossor och lavar. Träden utgör också en tillflyktsort för fåglar i det öppna odlingslandskapet.

Det är viktigt att de gamla träden får stå kvar och att död ved lämnas kvar i markerna. Områdets värde skulle öka om vissa röjningar och plockhuggningar gjordes för att gynna de gamla solitära lövträden och om beteshävden på hagmarken ökade.

Lindhults gods har gamla anor och är beskriven redan 1474. Då ingick Lindhult i ett stort komplex av gårdar.

Den omgivande miljön, med underlydande avelsgårdar och mangelgravar är ett unikt exempel på odlingslandskapets struktur som formats efter 1800-talets sjösänkningar. Godset speglar den sociala och ekonomiska storgårdsmiljö som då rådde.

Grova träd

I anslutning till godset finns betad parklik hagmark. Här är det gott om grova ädellövträd företrädesvis av ek. Många av träden har håligheter och skrymslen vissa har också rikligt med mulm. Sällsynta lavar som dvärgbägarlav, gammeleklav, grå skårelav och matt pricklav växer på de gamla lövträden.

I området finns en hel del död ved, i form av torrakor, högstubbar och lågor i olika nedbrytningsfaser. I de ihåliga ekarna lever bland annat den rödlistade skalbaggen liten ekoxe, som här har sin enda kända lokal i länet.

Betetrycket i hagmarken är lågt och fålt-skiktet påverkas allt mer av beskuggning.

Lågväxande örter har konkurrerats ut och området börjar få en lundartad karaktär med kvävegynnade högrörter som tar över allt mer.

De gamla träden utgör också en tillflyktsort för många småfåglar. Även större rovfåglar som kungsörn använder träden som viloplats.

Längs grusvägen norrut från Torebo gård finns en smal remsa med ädellövskog av grovvuxen ek, bok, ask, al och rikligt med hassel. Området har mycket rik flora med flera ovanliga arter.

Kulturhistoriska spår och lämningar

Lindhult har haft en betydande roll för den ekonomiska utvecklingen i bygden och har sedan mitten av 1800-talet ofta varit bland de första att införa jordbrukstekniska nyheter i denna del av Halland.

Referenser

Hernborg, K., Skånes, H. och Lindfeldt, K. 1989. Ängs- och hagmarker i Falkenbergs kommun. Länsstyrelsens meddelande 1989:11.

Länsstyrelsen 1988. Områden av riksintresse. Kulturminnes vård. Länsstyrelsens meddelande 1988:17.

Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 1993-96, opublicerad.